



Två orienterare utan karta och kompass

Julgranen är det viktigaste för mig när det gäller julfirande och följaktligen skulle vi ha en julgran i sommarstugan där vi tänkte fira helgerna. Stugan ligger i kanten av en stor granskog och det vore lätt att sno en gran där eller be markägaren om lov att hugga ner en gran. Båda förslagen förkastades liksom det att köpa en gran i stan. Det är alldeles för enkelt- det skulle vara en gran från den egenägda lilla skogen. Dit är det 30 km och sista delen av vägen är smal, krokig och illa underhållen, en mardröm för möte, men fram kom de och en gran hittade de som högs ner och lades åt sidan.

Nu skulle de ut i skogen för att undersöka skador av vildsvin och älgar och gå till en liten sjö i gränstrakten mot grannen. De hade varken karta eller kompass med sig, endast en gammal telefon utan moderna finesser och de missade sjön och tappade bort väderstrecken. Nu borde de ha kramat ett träd - det är det man lär ungar att göra om de går vilse, men de började leta efter myrstackar och se var mossan växte på träden för att få hjälp med väderstrecken. Solen hade de ingen hjälp av; det var igenmulet.

Hur de slutligen hittade ut till en väg finns flera versioner av men de kom tillbaka till bilen efter 2 1/2 timme när det var mörkt och svårt att hitta granen de huggit ner. De kunde ringa och lugna oroliga anhöriga och kom tillbaka till Tranås i kvällsmörkret.

Än idag kan man då och då se dem sitta och hänga över kartan och diskutera var de har varit, De är inte ense.

Törs vi släppa ut Sven-Olof och Lars-Erik i skogarna i Aneby när vi träffas där i april??

Barbro